

Vraag het aan Morya

Levenslessen



‘Is het nu belangrijk dat ik dit doe?’

“Heel veel mensen houden te veel rekening met de anderen en worden daardoor op een bepaald moment gedwongen om werkelijk omwegen te maken, om zich te veel aan te passen aan de ander en dat is een groot tijdverlies.

Wees zuinig met je tijd, weet wat tijd is en weet dat tijd heel kostbaar is in deze tegenwoordige tijd waarin wij leven. Weet dat er heel veel mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen, maar je moet zuinig zijn met je tijd en op je doel afgaan.

Het is niet moeilijk om veel tijd te verliezen door met dingen bezig te zijn die niet interessant zijn. Je kan bijvoorbeeld boeken lezen die helemaal niet interessant zijn, of pianostukken spelen die helemaal niet interessant zijn, die integendeel voorbij zijn voor jou, waar je niets meer uit leert.

Leer handig te zijn met je tijd en leer de dingen te zien op een manier dat je weet voor jezelf: ‘is het interessant? Is het nu belangrijk dat ik dit doe?’ Of het straks belangrijk is, dat zal je dan wel voelen en dat zal je dan wel zien.

Blijf bij de tijd. Als je je nu engageert, moet het nu interessant voor je zijn. En wanneer je straks tot andere gedachten komt, okay, dan kan je het anders bekijken en dan kan je andere dingen doen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 13: ‘Minder omwegen maken’) © Mayil.com